



Aquila

Aries

Pisces

Auriga

Uranus

Jupiter

Aquarius

Mars

Neptune

Saturn

Taurus

Cetus

Capricornus

Scutum

Pluto

Mercury

Piscis Austrinus

Sculptor

Microscopium

Venus

Moon

Gemini

E

SE

S

SW

TWAALF HEILIGE NACHTEN 2022-2023 HET PAD VAN DE MAAN/ENGELN VOLGEND

Traditioneel worden de 12 heilige nachten opgevat als een tijd om innerlijk dieper in te gaan op de 12 sterrenbeelden van de dierenriem. Het is waarlijk een microkosmos van de macrokosmos op vele niveaus. Er zijn vele manieren om dit te doen. Geen enkele moet worden beschouwd als 'de' manier. Men kan werken vanuit het laatste sterrenbeeld Vissen, verbonden met het Menselijke, en van daaruit de hiërarchische ladder doorlopen, met als hoogtepunt de Ram, het Lam Gods. Men kan werken vanuit Ram, als het begin, de IK BEN, rechtschapenheid, en verder toewerken naar de handen en voeten en het werken met de fysieke wereld in Vissen. Men kan beginnen bij Steenbok, de sterren waaruit de Zon scheen op de oorspronkelijke kerstavond en de dierenriem rondom uit werken. Men kan beginnen bij Maagd, zoals Willi Sucher in een lezing deed, als de sterren van de Moeder Maria/Sophia die met Kerstmis het Heilig Kind baart, en zo verder werken. Men zou zelfs een persoonlijke benadering kunnen overwegen, zoals beginnen bij je eigen geboortestellatie en de dierenriem rondwerken. Het is belangrijk niet dogmatisch te worden, maar flexibel te blijven in het verdiepen van iemands relatie tot de Twaalf van de Dierenriem. In ieder geval is de relatie van de dierenriem met de Heilige Nachten en het getal 12 belangrijk, omdat het ons in relatie brengt met de vormkrachten die tijdens deze nachten in het bijzonder in de aarde werken. De zaden maken in deze tijd een vormende overgang door. In de winter begraven in de donkere aarde ontvangen zij de kosmische afdruk van hun vormende codering als basis voor hun komende leven. In het zuiden, op het hoogtepunt van de zomer, wordt de vormende codering van de kosmos mischien ontvangen als de vruchtvormende, zaadvormende kracht in de overgang van de plant van bloei naar vruchtvorming.

Er is ook een astronomische betekenis aan het 'waarom' van de Heilige Nachten, die kan dienen als portaal naar een dieper spiritueel begrip. Het synodische maanjaar bestaat uit de jaarlijkse cycli van volle maan tot volle maan in elk sterrenbeeld en duurt 354 dagen. De zonnekalender, gebaseerd op de schijnbare beweging van de zon door de dierenriem en het terugkeren naar hetzelfde punt, is 365 dagen plus ongeveer 5 uur. Deze 12 heilige kerstdagen vormen dus een bijzondere tijd, de tijd in het zonnejaar die als het ware buiten het maanjaar valt. We hebben 12 dagen waarin de zonne-kosmische krachten direct toegankelijk zijn.

Het is alsof in deze tijd van het jaar grote kosmische poorten naar de hemel opengaan, want als de geestelijke zon opkomt in de duisternis van de winternacht, opent zich voor de mens de mogelijkheid om een uniek inzicht te krijgen in de hiërarchische kosmos, in de werking van de hogere hiërarchieën die de leidende krachten van onze aarde zijn.

Rudolf Steiner

Dit jaar zal ik vanwege een heel bijzondere gelegenheid om de hemel te bekijken in deze 'open poorten' naar de hemel en een 'uniek' inzicht in de hiërarchische kosmos, een andere blik op de Heilige Nachten. Alle negen dwaalsterren, onze planeten samen met de zon, staan in één helft van de sterrenhemel, van Boogschutter tot Stier. Elke nacht kunnen we het wonder en de vreugde beleven om kort na zonsondergang naar de hemel te kijken en alle zichtbare planeten aan de hemel te zien. Men kan zich ook de onzichtbare drie buitenplaneten in hun sterlocatie mentaal voorstellen. Zie de afbeelding bij dit artikel, waar ik nogal onhandig heb geprobeerd ook de plaats van de buitenplaneten aan te geven. (Mijn grafische vaardigheden schieten hier ernstig tekort!)

Dit jaar biedt een bewuste deelname aan de maancyclus van Nieuw tot Vol ons een bijzondere kans. Hoe kunnen we deze maancyclus begrijpen? Dit neemt ons mee naar het grotere wezen van de zon en de totaliteit van onze Zonnekosmos, of Zonnelogos. Er is natuurlijk de zichtbare zon, die de aarde warmte en licht geeft in onze jaarcyclus. Het is de zon die de ruimte zou kunnen 'schep-

pen'. Er is ook de onzichtbare spirituele zon, die zowel een centrale als een perifere zon is. Deze perifere zon is van de aard van de dierenriem, want het is de periferie van onze Zonnelogos. Tussen de centrische spirituele zonne-activiteit en de perifere zodiakale zonne-activiteit leeft ons hele kosmische wezen van planetaire hiërarchische activiteit en onze aarde-activiteit. Als wij de planeten beschouwen als een rijk van sferen, kunnen wij ons een dynamische stroom voorstellen doortrokken van voortdurende onderlinge relaties tussen de 'kosmische intelligenties', geleid zelfs, door de grotere zon. Wat is deze activiteit van de zon? Stel je nu het zonnestelsel voor met in het centrum de zon en de planeten die daar omheen draaien met Mercurius en Venus tussen zon en aarde, dan de aarde met onze maan die om ons heen draait, en verder naar buiten de superieure planetenrijken van Mars, Jupiter, Saturnus en de buitenplaneten tot aan de dierenriem die alles omcirkelt als de vaste sterren. Vanuit de perifere zon stroomt kosmische geestelijke substantie uit deze twaalf richtingen, elk met zijn eigen unieke gebaar en woord. (Hazel Straker heeft prachtig geschreven over deze dynamiek in een artikel met de titel 'De Grote Kosmische Zonnebloem', omdat het patroon van de zonnebloem dit patroon van stromende spiraalvormige zonnesubstantie weerspiegelt). Terwijl deze substantie naar het centrum stroomt, begint zij een condensatieproces, waarbij zij geleidelijk in dichtheid toeneemt totdat zij op aarde haar maximale dichtheid als materie bereikt. Vanaf de aarde begint deze substantie al een vergeestelijkingsproces met de activiteit van Venus en Mercurius terwijl zij naar de centrale zon beweegt. Dan gebeurt er iets. Sommigen van jullie weten misschien dat Steiner de zon niet beschrijft als een lichaam, maar als een lege ruimte, een 'gat', of zoals hij het noemt 'minder dan leeg'. We hebben hier te maken met een mysterie dat verwant is aan het mysterie van het menselijke 'ik'. De substantie verdwijnt, volledig getranssubstantieerd in het centrum van de minder dan lege zon, die geen 'ding' is maar een eeuwig transformerende activiteit. Waar gaat het heen? Het verschijnt weer in de periferie, vergeestelijkt, en het proces begint opnieuw, voortdurend.

Welke rol speelt dan de maan in dit proces? Hier kunnen we met een ander beeld werken. Bij nieuwe maan is de maan donker, of je zou kunnen zeggen 'leeg' als zij tussen de aarde en de zon staat. Als zij haar weg rond de aarde begint naar volle maan, te beginnen met haar kleine sikkel, begint zij zich te 'vullen' met de kosmische substantie die vanuit de periferie en de buitenplaneten naar de aarde toe stroomt. De maan is een verzamelplaats voor de kosmische substantie. Bij volle maan is zij vol van deze zonnesubstantie en dan begint een nieuw proces. Als de substantie zich verplaatst naar de sferen van Mercurius en Venus en naar de zon, begint het vergeestelijkingsproces, waarbij de maan wordt geleeft. Hier komt de mens in beeld. Als we ervoor kiezen om deel te nemen aan de kosmos, met de zon, kunnen we deelnemen aan dit transsubstantieproces. De overgang van volle naar nieuwe maan is het proces van transformatie van substantie. Wij doen dit door ons bewustzijn te ontwikkelen van de noodzaak onze eigen ziel te vergeestelijken en het bewustzijn van onze aarde te transformeren van een materialisatieproces naar een nieuw spiritueel bewustzijn in alle aspecten van het bestaan. Uiteindelijk kan dit voor de mens een fysiek/spirituele activiteit worden met aardse substanties.

Tijdens deze speciale Heilige Nachten is onze unieke kans dit jaar om bewust deel te nemen aan het 'vullen' van de maan van nieuw naar vol tussen 23 december en 6 januari, zodat we ons meer bewust worden van de hiërarchische activiteit van de sterren en planeten gedurende deze bijzonder heilige tijd van het jaar. Zoals ik het zie, kan door het unieke maanproces dat we dit jaar tijdens deze speciale dagen kunnen meemaken, onze eigen innerlijke activiteit van volle maan tot nieuwe maan bij het transformeren van de ontvangen stof van invloed zijn op het hele komende jaar. Dit is werkelijk een samenwerking met de Engelen, de wezens van de maansfeer en de Meesters, die ons altijd willen helpen bij de realisatie van ons hogere zelf. Zoals velen van jullie misschien weten, dragen de 12 dagen van Kerstmis elk de zaadactiviteit van elk van de 12 maanden van het jaar en kunnen ze een invloed hebben op elke maand, waarbij 24/25 december overeenkomt met januari, 25/26 december met februari enzovoort.

Laten we dus onze reis met de engelen beginnen door de maan te volgen terwijl zij langs de nachtelijke hemel trekt, waarbij we onze aandacht richten op verschillende planeten en dierenriemsterren als stapsgewijze gids. Je kunt de bijgevoegde afbeelding van rechts naar links volgen. Zoals u weet, bewegen de sterren vanuit ons gezichtspunt van rechts (west) naar links (oost) in hun beweging tegen de achtergrond van de dierenriem van dag tot dag. Alleen de maan, de binnenplaneten en de zon bewegen merkbaar gedurende de twaalf nachten. Maar door de dagelijkse rotatie van de aarde ervaren wij dat het sterrenhemel gedurende de nacht van links naar rechts beweegt als wij richting het oosten draaien. Dus naarmate de nacht vordert, zullen eerst Mercurius en Venus, gevolgd door de andere planeten, onder de westelijke horizon verdwijnen, totdat ze bij het opkomen van de zon in het oosten allemaal onder de horizonlijn zijn verdwenen.

Zoals je kunt zien in bijgaande afbeelding van de hemel op 24 december, kerstavond, staat de zon in de pijl en boog van Boogschutter. Het onderlichaam van Boogschutter bevindt zich net op de horizonlijn. De zon zal alleen door de boog van de Boogschutter bewegen gedurende de Heilige Nachten. De maan stond conjunct de zon op 23 december, een donkere nieuwe maan, die haar nieuwe cyclus begint. Elke hieronder beschreven dag begint in de nacht als het begin van de occulte dag. Dus, op 24 december moet gewerkt worden met de nacht van de 24e en de dag van de 25e tot middernacht. Het is nuttig om de maan en de planeten aan de hemel van die nacht te bekijken, de gedachten mee te nemen in de nachtelijke slaap, en ze 's morgens weer tot bewustzijn te brengen als oefening voor de Heilige Nachten.

Dag 1: 24/25 december: (Wat overeen komt met januari)



We beginnen onze maanreis met de nieuwe maan precies op 23 december, conjunct met de zon. Maar op kerstavond conjuncteert de maan eerst Venus en dan Mercurius, die slechts 4 graden van elkaar verwijderd zijn, dus in wezen conjunct met elkaar. Ze verschijnen voorbij de zon, net zichtbaar naast de jonge maansikkel. Ze zullen na zonsondergang beter zichtbaar worden als ze zich tijdens de Heilige Nachten van de zon verwijderen. Rond middernacht op kerstavond ontmoet de maan dan Pluto, die slechts 5 graden verwijderd is van Mercurius.

Deze tijden zijn Greenwich Universal time, dus men moet zich aanpassen aan de eigen tijdzone.

Zo beginnen we de Heilige Nachten, met het diep naar binnen gerichte bewustzijn van het Kind dat in de nacht geboren is, wanneer de maan ons wijst op Mercurius en Venus conjunct in de boog van Boogschutter en dan rond middernacht conjoineert met Pluto in het dierenlichaam van Boogschutter. We kunnen ons de transformerende kracht van liefde en genezing voorstellen van Mercurius en Venus, die in de boog van Boogschutter staan en de mensheid wijzen op onze spirituele doelen of ons menselijk ideaal. Boogschutter is, zoals ik vaker beschreven heb, het sterrenbeeld dat

verbonden is met de Archai activiteit en de krachten van het ego-zijn, die wordt getoond in deze verbeelding van de centaur, met dierlijk lichaam, menselijke romp en boog gericht op het toekomstige doel om werkelijk mens te worden. Dus, we hebben Mercurius en Venus met de zon in de boog en de sterren van het bovenlichaam van Boogschutter deze Kerst, die het potentieel voor ware ontluiking tot onze hogere natuur brengen. Tegelijkertijd blijft Pluto in het lagere dierenlichaam van Boogschutter, waar hij nu al jaren staat. Bij deze Pluto kunnen wij ons de grote uitdagingen voorstellen waarvoor de mensheid in deze tijden staat, om de verdierlijking van de mensheid tegen te gaan en de destructieve pogingen van de gevallen aartsvaders, de Asura's, om het ego te materialiseren. Het potentieel ligt echter in de diepe transformerende wilskracht die het spirituele recht in de transformatie van de materie zal brengen. Het kan een revolutionaire kracht van transformatie worden als het spirituele Ik wordt opgenomen, of een kracht die het ego vernietigt doordat het aan het materiële bindt. Op deze kerstavond kunnen wij beide beelden van de transformerende kracht van het ontwaken tot onze ware menselijke natuur en het overwinnen van de anti-menselijke krachten uit de grote geboorte van het heilige kerstkind opnemen.

(zie ook mijn artikel [DE GROTE CONJUNCTIE VAN 2020 EN DE VERLOSSING VAN MARS 10.1.2021](#))

Dag 2: 25/26 december: (Komt overeen met februari)

De hierboven beschreven Pluto-impuls gaat door tot in de kerstdagen als de conjunctie van de maan en Pluto plaatsvindt rond middernacht van de 25e, het begin van eerste kerstdag. In de loop van de dag zal de jonge maan Boogschutter verlaten en overgaan naar Steenbok, het sterrenbeeld dat het meest wordt geassocieerd met inwijding en loutering. Het is dat gebied van de sterren dat bekend staat als de Toegangspoort tot de Goden. De maan passeert de plaats van de Grote Jupiter- en Saturnusconjunctie van 2020, bij het begin van de Steenboksterren, die in 2020 ook een diepe associatie met Pluto had. Deze plaats aan de hemel houdt nu de afdruk van deze grote conjunctie vast als een levende herinnering, die wij op deze dag opnieuw voor de geest kunnen halen en ons haar boodschap van aankondiging van een nieuwe impuls in het wereldkarma kunnen herinneren. Deze grote conjunctie kondigde de mensheid in het bijzonder de noodzaak aan zich rekenschap te geven van ons wereldkarma en ons denken radicaal te veranderen. De conjunctie draagt de herinnering aan haar nieuwe christelijke oorsprong, namelijk de Grote Conjunctie van 6 v.C., de ster van de Wijzen die de geboorte aankondigde.

Dag 3: 26/27 december: (komt overeen met maart)



De maan vordert in Steenbok en komt in conjunctie met Saturnus (precies rond het middaguur EST USA). Je kunt hem deze nacht bekijken naast Saturnus in de sterren van Steenbok. Dit zet in zekere zin het thema van de Grote Conjunctie voort, aangezien Saturnus sinds 2020 nog steeds in Steenbok staat. De Engelen gaan specifiek in op de kwestie van de Goddelijke Wil van de Vader, de rechtvaardigheid van het wereldkarma en de verantwoording van de mensheid door de werking van karma om het Goddelijke plan voort te zetten. De Saturnus-sfeer staat daarbij als geheugen, en herinnert ons aan het grote plan voor de menselijke evolutie, aan de oorspronkelijke bedoeling. Dit is Saturnus taak voor ieder van ons afzonderlijk en voor de wereld. We kunnen opnieuw denken aan de karmische initiatie van de wereld die plaatsvindt, met de nodige catharsis. Steenbok draagt ook de herinnering aan de tijd op de Oude Maan toen de grote oorlog in de hemel plaatsvond, tot uiteindelijk de zonwezens de opstandige maanwezens overwonnen en de mens herenigd werd met zijn zonnekarakter.

Dag 4: 27/28 december: (Komt overeen met april)

De maan betreedt de sterren van Aquarius, de Waterdrager, de verbeelding van degene die het levenswater, de etherische krachten, uitstort naar de aarde. Waterman is een van de vier kosmische cherubijnse archetypen, het beeld van de Mens. De anderen zijn Taurus, Stier, Leo, Leeuw, Scorpio, Schorpioen of Adelaar. Op deze dag kunnen we kijken naar het oude verleden en naar de niet al te verre toekomst van de menswording. Waterman zal het volgende 6e cultuurtijdperk zijn, waarvoor nu al belangrijke fundamenten worden gelegd die de mensheid naar een nieuw niveau van spiritueel potentieel zullen brengen. Het kan een tijdperk worden waarin de ware spirituele broeder- en zusterschap van de mensheid kan worden gerealiseerd. Het zal een tijdperk zijn waarin de mensheid op nieuwe manieren met de etherische krachten zal gaan samenwerken. Zij draagt ook de herinnering aan de Oude Maan, toen de zon en de aarde zich nog verenigd hadden toen zon en aarde zich scheiden, toen het verdichtingsproces van de opstand was overwonnen en de jonge mensheid gered werd door de zonwezens en vervolgens op het etherische niveau kon bestaan. Deze Maan in Waterman kan misschien worden gezien als de Engelen die ons herinneren aan onze toekomstige wording en de noodzaak om onszelf en onze wereld voor te bereiden op het toekomstige Tijdperk.

Dag 5: 28/29 december: (Komt overeen met mei)

De maan gaat verder door Waterman en komt 's avonds in de sterren van Vissen. Daar ontmoet zij Neptunus die net vanuit Waterman Vissen binnenkomt. Voor sommige tijdzones vindt deze ontmoeting met Neptunus plaats in de vroege ochtenduren van de volgende dag, na middernacht dus op de 29e. In de VS EST vindt de conjunctie plaats bij zonsondergang op de 29e en eerder in de Amerikaanse zones ten westen. Op deze dag kunnen we dan Neptunus beschouwen als het Vissen binnengaat, de sterren van het fysieke lichaam, van de handen en voeten, van het toepassen in ons handelen van een nieuwe impuls voor onze relatie tot de aarde en tot andere mensen. We kunnen het niet zien aan de nachtelijke hemel, maar als we naar de maan kijken, kunnen we ons voorstellen dat hij Neptunus ontmoet. Neptunus draagt vooral de uitdagingen waarmee Ahriman ons in dit Vissenrijk confronteert. Enerzijds is zijn geschenk onze relatie tot de materie en anderzijds is zijn uitdaging de identificatie van ons wezen mét de materie. Deze uitdaging speelt in alle aspecten van onze relatie tot de wereld en onze kijk op onze medemensen als louter fysieke materiële entiteiten. Neptunus draagt echter ook de potentie in zich van de transformatie van ons gevoelsleven tot een bron van Inspiratie; inspiraties over onze gezamenlijke menselijke relaties en inspiraties over hoe we onze wereld kunnen transformeren. Op deze dag kunnen we ons dus bewust worden van de uitdaging van Ahriman en de verlossing van Ahriman die nodig is vanuit een bewustzijn van het spirituele dat ten grondslag ligt aan en de bron is van alle materie.

Dag 6: 29/30 december: (Komt overeen met juni)

De maan gaat nu volledig Vissen binnen, de sterren van onze handen en voeten, de sterren van broeder/zusterschap, de sterren van ons Tijdperk van het volledig op eigen benen staan, zoals Rudolf Steiner ooit de taak van het 5e Culturele Tijdperk van de Bewustzijnsziel beschreef. Jupiter staat nu in Vissen. De maan conjuncteert Jupiter op deze dag in een hoek van 90 graden met de zon, dus staat zij vierkant de zon. We kunnen de maan zien langs Jupiter die direct boven ons opduikt aan de nachtelijke hemel als de zon in het westen onder de horizon zakt. En hoewel we het niet kunnen zien, staat Jupiter nu op het Lentepunt waar het pad van de zon de hemelevenaar snijdt. Het is een transitiepunt. Jupiter bevindt zich nu in de stijgende fase van zijn baan. Hij draait in een retrograde beweging rond het lentepunt en gaat op Thanksgiving (23 nov 2023) weer rechtstreeks. Hij kruist nu het lentepunt bij zijn opstijging boven de hemelevenaar. Terwijl we de maan met Jupiter zien, kunnen we even stilstaan bij onze Vissentijd. Jupiter is de Kosmische gedachten koning. Hij is de werkplaats van de Geesten der Wijsheid en draagt de levende kosmische wijsheid die een nieuw levend denken in de mensheid wil worden. Hij staat nu in Vissen en Vissen staat onder het grote sterrenbeeld Pegasus de gevleugelde intelligentie. Jupiter zal de komende maanden door Vissen bewegen waarbij hij onder de ster Alpheratz doorgaat, die ster die wordt gezien als het voorhoofd van Andromeda waaruit Pegasus voortkomt. Met Jupiter en de maan kunnen we dus streven naar dit nieuwe denken van Jupiter, naar een levende intelligentie geboren uit onze idealen, die de opkomst is van onze weg uit het materialisme naar het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de toekomstige Jupiter-evolutie. Hieronder ziet u een afbeelding van Jupiter en maan op deze dag, waarin u Pegasus en Alpheratz daarboven kunt zien. Nu Jupiter zijn stijgende reis maakt, zie ik het als een zeer positieve potentie in de mensheid die zich begint te realiseren en te ontwaken tot een nieuw wereldbeeld. Ook op de 29e zal Mercurius, die zo ver mogelijk van de zon is verwijderd, aan zijn retrograde beweging beginnen en terugdraaien naar de zon om vervolgens in haar licht te verdwijnen. Hij zal opnieuw conjunct staan met Venus als die zich weer naar de zon draait. We kunnen dus de helende en transformerende potentie van het samenkomen van Mercurius en Venus weer oppakken.



Dag 7: 30/31 december: (Komt overeen met juli)

Op deze dag vervolgt de maan haar reis door de sterren van Vissen onder Pegasus, waarbij zij onder de grote ster Alpheratz doorgaat. Het thema van de vorige dag kan zich verdiepen, met name om ons de tijd te geven na te denken over ons Vissentijdperk, de uitdagingen en beloningen van de Bewustzijnsziel of Spirituele Ziel en het werk van deze tijd in het helen van onze relaties met de Aarde en met onze medemensen, het streven naar die ware broeder/zusterschap vanuit een nieuw bewustzijn van wie wij zijn en wie de Aarde is. De maan heeft nu het 1e kwartier bereikt en zal dus halfvol lijken.

31 december/januari 1: (komt overeen met augustus)

Oudejaarsavond tot Nieuwjaarsdag. De maan gaat op deze dag de sterren van Ram binnen. Dus net zoals oudejaarsavond overgaat in een nieuwe begin van 2023, gaat de maan het eerste sterrenbeeld van de dierenriem binnen. Men kan de zwakke kleine sterren van het sterrenbeeld Ram zien als de maan er aan de nachtelijke hemel binnenkomt. Op deze nacht kunnen we misschien nadenken over de aard van de ware IK BEN, het Lam (Ram) Gods, als de hoogste uitdrukking van het Ik. Ram is ook een uitdrukking van de hoofdactiviteit en de kracht van rechtschapenheid die oprijst uit de ego-ervaring. Zoals typisch is voor nieuwjaarsvoornemens om onszelf te 'verbeteren', kunnen we met de maan in Ram misschien een 'nieuw begin' overwegen met onze Engel en ons ontwikkelende 'Ik' naar ons hogere zelf.

Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag, als we het nieuwe jaar ingaan, zal Venus samenvallen met Pluto in het onderlichaam van de Boogschutter. (In Eastern Standard Time zal de exacte conjunctie precies om middernacht plaatsvinden.) Dit kan een beeld zijn van de nieuwe kracht van christelijke liefde die het rijk van de dood, de diepten van de aardkern, binnengaat. Het kan een beeld zijn van de nieuwe Christusmysterie van de IK BEN die transformatief werken in het lagere dierlijke/wilsgebied van de mens. Het kan een beeld zijn van het potentieel van de nieuwe liefdeskracht in de wereld om de destructieve en opstandige krachten, zelfs van de Asura's, te overwinnen en de mens te herenigen met zijn hogere roeping, zijn ware Zelf.

1/2 januari: (Komt overeen met september)

Op deze dag dragen we nog steeds deze conjunctie van Pluto en Venus als een krachtige potentie die het hele komende jaar kan beïnvloeden. De maan gaat verder door Ram en passeert haar eigen Opstijgende Knoop en conjoineert Uranus. We kunnen Uranus niet zien, maar na zonsondergang kunnen we vanaf de westelijke horizon de stijgende sterren zien met Mercurius, nu retrograde, en Venus net boven de horizon, dan Saturnus en dan Jupiter en stel je Uranus voor hoog aan de zuidwestelijke hemel met de maan na zonsondergang. Uranus zweeft al vele maanden in retrograde beweging in de maansknoop, sinds de zomer in de baan van de knoop en komt in augustus precies in de knoop. Nu in retrograde staat hij binnen 4 graden van de knoop. In het algemeen is Uranus, met zijn potentieel van verandering en de transformatie van de astrale natuur tot een voertuig voor imaginatie, voor werkelijke spirituele beeldvorming, dat door deze poort van de maan naar de mensheid toestroomt. Misschien kunnen wij, tijdens deze nacht waarin de maan haar eigen knoop binnengaat en Uranus ontmoet, heel bewust deze uitdaging van Uranus aangaan om de Luciferische illusies en het zintuiglijk gebonden denken te overwinnen en ware voorstellingen te scheppen voor onze wereldwording.

2/3 januari: (Komt overeen met oktober)

Op deze dag stapt de Maan in de sterren van Stier. Men kan de sterren van de Stier duidelijk aan de hemel zien met zijn twee hoorns die naar buiten steken. Vandaag gaat de Maan door het lichaam van de Stier en nadert Mars, die retrograde is in Stier. In Stier hebben we de fundamentele van het strottenhoofd en op vele niveaus draagt de Stier de vormende krachten van de spraak als aardse uitdrukking van het Woord. Stier herinnert ons aan onze afdaling naar het aardse rijk, naar een nauwere vereniging met de materie, maar draagt ook deze afstemming op het goddelijke in

zich. Zie 3/4 januari hieronder voor hoe we deze Maan in Stier kunnen opnemen en nu in het bijzonder met de planeet Mars in Stier die de Maan morgen zal ontmoeten.

3/4 januari: (komt overeen met november)

Op deze dag kunnen we dieper ingaan op deze Stier-impuls omdat de Maan nu conjunct Mars, die nog steeds in een retrograde lus verkeert, samenvoegt en vervolgens het oog van de Stier, Aldebaran, passeert. De maan nadert zijn volheid en deze conjunctie met Mars kan ons terugvoeren naar de vorige volle maan op 8 december, waarover ik er over schreef vorige maand, toen de maan Mars occulteerde door er recht voor langs te gaan tegenover de zon in Schorpioen. Ik voeg een fragment uit dat artikel in om te overwegen nu de maan zich vandaag bij Mars voegt. Mars vertegenwoordigt de voltooid eerste helft van de evolutie van de aarde. Mars draagt ook de herinnering aan de vorige incarnatie van de aarde als Oude Maan, toen het astrale lichaam aan de mens werd geschonken en waarin Lucifer in opstand kwam tegen de hogere zonwezens, een voorafbeelding van zijn activiteit tijdens de aarde-evolutie zoals beschreven in het verhaal in Genesis. Mars vertegenwoordigt die sfeer die de mens het vermogen heeft gegeven om het zelf af te scheiden en de externe wereld van de zintuigen te confronteren en te 'leren' beheersen. Bij Mars gaat het om 'IK'!, het centrale ik. Stier is ook een sterrenbeeld dat verbonden is met onze opname in de materiële wereld, onze afdaling in het gewicht van de Stier op de aarde. Het draagt de herinnering in zich aan het oude Egyptische en Chaldeeuwse cultuurtijdperk, het tijdperk van de piramiden, de zware tempels die op de aarde gegrond zijn, maar met hun uiteinden gericht op de sterren, net zoals de zware aardse stier hoorns heeft die hem op de sterren richten. Maar Mars en Stier worden beide ook sterk geassocieerd met spraak, met het Woord. Mars draagt dus het 'scherpe zwaard' van het woord. In onze huidige tijd denk ik dat we allemaal de volledige scheiding tussen het woord en de waarheid hebben ervaren in zoveel van wat we tegenwoordig horen. Het woord als leugen, als instrument van manipulatie, propaganda, 'nepnieuws'. Het volledige verhaal van Mars is het verhaal van het Woord dat Vlees wordt, zijn goddelijke oorsprong verliest, zijn verbinding met de logos. Maar sinds de gebeurtenis van Christus incarnatie en verrijzenis is de aarde begonnen aan haar nieuwe ontwikkeling naar vergeestelijking vanuit het nieuwe Zonne-ego in ons. Mars ondergaat dus een transformatie, maar alleen door de bewuste werking van de mens om de logos in het woord te herstellen. Dit is het lange proces van het Vlees dat Woord wordt, door de nieuwe Ik BEN-kracht van Christus in de wereld.

4/5 januari: (Komt overeen met december)

Vandaag is de 12e nacht, de afsluiting van de Heilige Nachten. Op 4 januari is de aarde in haar perihelium, wat betekent dat zij op haar jaarlijkse reis het dichtst bij de zon staat. De maan zal haar reis door Stier voltooien en gedurende de dag van de 5e de sterren van de Tweeling binnengaan. Nu heeft zij de halve dierenriem doorlopen, van Boogschutter tot Tweelingen, en op Driekoningen komt zij tot volle maan, precies tegenover de zon.

Op deze dag kunnen we de maan in de Tweelingen beschouwen als een voorbereiding op Driekoningen op 6 januari. Bij het beschouwen van de Tweelingen beschouwen we deze als de top van het grote wereldkruis, gevormd door de zonnewendes en nachteveningen. Zo dragen Tweelingen samen met Boogschutter, waarin de maan zal culmineren als volle maan op 6 januari, de grote uitdaging van ons egoïsme, de verticale balk van het kruis. De Tweeling is een beeld van dualiteit, van het hiërarchische boven en onder, de twee werelden van het goddelijke boven en het aardse onder. In de Tweeling hebben we ook de Griekse mythe van Castor en Pollux, de sterfelijke en onsterfelijke tweeling, de ene tweeling die zich opofferde om zijn gestorven broer te redden. We hebben hier een verhaal van opoffering van de onsterfelijke om zijn sterfelijke broer te redden. De maan in de tweeling staat tegenover de zon in de boogschutter, waar opnieuw sprake is van polariteit en egoïsme. In de Boogschutter hebben we meer te maken met de strijd van de mens om boven en onder op te lossen in zijn eigen natuur. We zien het lagere dierlijke lichaam van het paard, met de mens die daaruit voortkomt en zijn pijl en boog richt op het toekomstige doel.

Dus, op deze laatste dag van de Heilige Nachten, nadert de maan haar volheid in deze sterren, klaar om ons mee te nemen naar Driekoningen, wanneer de daad is verricht! Toen de Christus in Jezus het aardse bestaan binnentrad en de weg van de Drie Jaren begon. De ware IK BEN verenigde zich met het aardse lichaam om de grote verlossing van de aarde en de mensheid in gang te zetten.

Onze reis door de Heilige Nachten met de Engelen is afgesloten, de maan is vol kosmische substantie, waarbij elke stap ons een zaadje biedt voor elke maand van het komende jaar. Het kan een uitdaging zijn om te begrijpen hoe we deze dagen maand voor maand kunnen toepassen op het hele jaar. Hoe breidt deze microkosmos van 12 dagen zich uit als zaad voor de macrokosmos van de komende 12 maanden? Ik heb ontdekt dat een dagboek of een manier om mijn gedachten en handelingen van elke dag vast te leggen, kan worden gebruikt voor de corresponderende maand als een manier om te observeren in hoeverre wat ik elke dag heb opgepakt en gedaan tot bloei zal komen in de corresponderende maand. Bijvoorbeeld, hoe zal mijn werken met de maan in Waterman en het ontmoeten van Neptunus op dag 5 zich openbaren in mei. Welke acties en ervaringen van die dag, welke gedachten en inspanningen om te leven met het sterbeeld van die dag zullen zich onvouwen in de maand mei? Behandel het als een experiment, zonder 'moeten' en observeer het komende jaar.

Ter afsluiting komen we nu aan bij Driekoningen, 6 januari en de volle maan. Met de Maan in Tweelingen tegenover de zon in Boogschutter. Maar een belangrijk ritme is nu ook voltooid. Mercurius arriveert tussen de zon en de aarde in een inferieure conjunctie die een lus voltooit die begon met de superieure conjunctie van 8 november 2022, die ook bijna conjunct Venus was. Ik schreef over deze gebeurtenis op 8 november omdat het verkiezingsdag was in de VS. (zie artikel op astrophy.com onder Actuele Artikelen) Mercurius, Venus en de zon stonden in Weegschaal tegenover de maan en Uranus in Ram toen die superieure conjunctie en de vollemaansverduistering plaatsvond. Zij stonden allen in een T-vierkant met Saturnus, de hoeder van het wereldkarma. De karmische Saturnus-uitdaging ging toen over beslissingen en het potentieel voor een hoger denken om de lagere impulsen te overwinnen die door de maansverduistering (het licht van de volle maan dat werd geblokkeerd) werden bedreigd. Mercurius pakte op dat moment deze configuratie, deze grote vraag, op achter de zon. Op deze Driekoningen komt hij nu voor de zon langs en geeft aan de aarde door wat bij die superieure conjunctie werd opgepikt, waarbij hij de mensheid vraagt deze wereldvraag te 'realiseren'. Het geeft het over op Driekoningen, dat als het feest van de intrede van Christus in de mensheid een antwoord kan zijn op 'hoe' wij die sterrengebeurtenis moeten realiseren.

Bij deze volle maan en inferieure conjunctie van zon en Mercurius staat de maan in dezelfde lengtegraad met de ster Sirius, een heel bijzondere ster aan de hemel. Laten we, om deze overdenking van de Heilige Nacht af te ronden, eens kijken naar de maan in tweelingen in lijn met Sirius op deze dag van de Incarnatie in relatie tot deze kwestie van onze identiteit, onze egoïsiteit. In de oudheid stond Sirius bekend als 'De Lichtende'. In Egypte vertegenwoordigde hij Isis (Sothis). Zij geloofden dat Sirius een enorm effect had op het leven op onze planeet. In het bijzonder meenden zij dat Sirius een poort naar de spirituele wereld kon openen, en daarom richtten zij de piramide van Gizeh op Sirius. In onze tijd staat de zon elk jaar op Driekoningen in Boogschutter bij de ster Vega, de heldere ster in de Lier die door Hermes/Mercurius is gemaakt en aan Apollo is gegeven, die vele eigenschappen omvatte die in verband worden gebracht met de creatief denkende mens en die tevens de god van de zon was. Hij staat tegenover Sirius, die dan door de aarde schijnt als de zon hoog aan de hemel staat of boven de middernachtelijke hemel passeert als de aarde eronder staat. Sirius heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad. Vele jaren geleden gaf het

Astrosophy Center maandelijks een sterrenjournaal uit dat we 'Sirius' ¹ noemden. Wij kozen deze naam op basis van een uitspraak van Rudolf Steiner in antwoord op een privé-vraag van gravin von Keyserlingk (Steiner gaf in 1924 de landbouwcursus op het landgoed van de von Keyserlingks). Zij vertelt dat Steiner zei: 'Op Sirius wordt alles gehoord wat de mensen denken'. Dit bracht haar ertoe dieper te graven in de aard van Sirius en zij benaderde Steiner later met de vraag: 'Waar is het rijk in de hemel en in de kosmos waar alle menselijk lijden en alle menselijke vreugde worden opgemerkt'? Zijn antwoord aan haar, en ons Driekoningen antwoord, was:

*Sirius is de kosmische gedachte die Christus van zijn eigen hart maakt
- zo wordt het gevonden op de aarde.*

Met groot enthousiasme en vertrouwen in het hart van de Mens tijdens deze Heilige Nachten.

Jonathan Hilton
Heilige Nachten 2022/2023
Astrosophy.com

¹ Zie voor de Nederlandse vertaling van deze uitgave uit 1998 - 2000 op de website van Jonathan Hilton: Dutch translations Sirius Star Journals. [of klik op deze link](#)