

De sterren in de week van 17 - 22 juli Venus en Mars in Leeuw en Pluto tegenover de zon



Maandag 17 juli nieuwe maan in Tweelingen

Dinsdag 18 juli wassende maan in Kreeft in de sterren van de Bijenkorf Cluster of Praesepe (de kribbe)

Woensdag 19 juli maan passeert Mercurius in Kreeft

Donderdag 20 juli de maan in zijn apogeum, dat wil zeggen op het verste verwijderde punt van de aarde

Donderdag 20 juli de maan passeert Venus en Regulus. Venus staat stationair

Vrijdag 21 juli de maan passeert Mars in Leeuw en Mercurius gaat Leeuw binnen.

Vrijdag 21 juli de zon gaat sterrenbeeld Kreeft binnen tegenover Pluto in de overgang van Boogschutter naar Steenbok

Op 17 juli hadden we het begin van een nieuwe maancyclus met de nieuwe maan in Tweelingen waarbij ze kosmische krachten ontvangt in haar groeiende sikkel terwijl ze door de dierenriem en langs de planeten trekt. Vandaag, dinsdag, zal de maan door de open sterrenhoop van Kreeft gaan, die bekend staat als Bijenkorf of Praesepe (de kribbe). Woensdagochtend vroeg zal de maan Mercurius ontmoeten en tegen de avond Venus en de ster Regulus, het hart van het sterrenbeeld Leeuw naderen. Venus, nu briljant aan de nachtelijke hemel, lijkt astronomisch gezien aanzienlijk te vertragen en lijkt op donderdag vlak bij Regulus te stoppen, als ze aan haar retrograde reis begint om terug te keren naar de zon vanuit deze maximale afstand. Je kunt Venus, Regulus, de maan en Mars 's avonds allemaal in Leeuw boven de westelijke horizon zien (zie afbeelding). Hoewel Mercurius ook aanwezig is, zal deze moeilijk te zien zijn zonder vrij uitzicht in het westen en een verrekijker. Op vrijdag de 21e gaat Mercurius Leeuw binnen en passeert de maan Mars in Leeuw. Tegen zaterdagmiddag, de 22e, zal de maan Leeuw verlaten en in de sterren van Maagd

stappen. Als we ons Maagd voorstellen als de vrouw uit de Apocalyps, de Sophia met een kroon van sterren rond haar hoofd, de zon in haar hart en de maan onder haar voeten, dan zal de maan zaterdag de sterrenkroon rond het hoofd van Maagd binnengaan.

We kunnen, met name in ons hart (de manifestatie van Leo), dit beeld meedragen van Mars en Venus in Leeuw en met de maan die deze krachten ontvangt. Misschien zou het een beeld kunnen zijn van de contemplatie van de polariteiten van deze twee planeten in het rijk van het kosmische hartgebied. Aan de ene kant is er de centriscche aard van Mars, die de mensheid in het materialisme heeft geleid omwille van ons fysieke bestaan om de bewustzijnsziel en het aardse egocentrisme volledig te ontwikkelen als een onafhankelijk zelf. Aan de andere kant zijn de krachten van Venus, die nu Mars ontmoeten, die ons willen re-integreren via de nieuwe IK BEN mysteriën in harmonie met het goddelijk spirituele op een bewuste manier met het nieuwe denkende hart, het nieuwe etherische denken, dat ons verbindt met de perifere krachten. Leeuw draagt de actieve wisselwerking tussen centrum en periferie, weerspiegeld in ons organisme in bloed en adem. Het draagt ook de impulsen voor de harmonieuze relatie, de ademhalingsrelatie, tussen centrum/zelf en periferie/zelf; de relatie tussen fysiek en etherisch; en de relatie tussen zelf en gemeenschap. Dit is te zien in de vernieuwde symbolen voor Leeuw:



De uitdagingen in deze polariteit liggen in het te gefixeerd raken in het centrum, de persoonlijkheid, vastgeroest in egoïsme, of in het te eenzijdig verspreid raken in de periferie zonder het centrum ik ben. Leeuw kan ook een basis worden voor het ideaal van ware gemeenschap, spirituele gemeenschap, zowel tussen mensen onderling als tussen mensen en de goddelijke wereld.

Het is alleen gezond als in de spiegel van de mensenziel de hele gemeenschap zich vormt en als in de gemeenschap de kracht van de Enige Ziel leeft. (Rudolf Steiner gegeven aan Edith Maryon. Vertaling door Rudiger Janisch)

Naast deze ontmoeting van Mars, Venus en Regulus, moeten we ons er ook van bewust zijn dat als de maan vrijdag Mars passeert, de zon in de sterren van Kreeft stapt en zich tegenover Pluto bevindt, net op de overgang van Boogschutter naar Steenbok. De zon zal boven in ons dagbewustzijn zijn en Pluto zal van onderaf door de aarde werken in onze nacht of 'onderbewustzijn'. Dit is een belangrijke voorstelling om mee te nemen tijdens deze oppositie, want Pluto is verbonden met de diepste explosieve krachten in het binnenste van de aarde en met de diepste onbewuste krachten in onze lagere natuur. Dit kan, in onze tijd, een krachtig beeld zijn van de oppositie van het Zon-ik, tegen de antizonnekrachten, of de oppositie tussen de christelijke en antichristelijke/Asurische krachten die vooral nu in de mensheid werken. Een manier om deze oppositie te ontmoeten is om bij zonsondergang en/of zonsopgang buiten te staan wanneer de zon aan de ene kant aan de horizon staat, opkomend of ondergaand, en Pluto aan de andere kant, opkomend of ondergaand. In deze ochtend- en avondmomenten kunnen we deze oppositie in meditatie overdenken en in ons denken en voelen dit bewustzijn meenemen van de noodzaak om volledig zon-bewust te zijn, vanuit ons spirituele ik, om datgene tegemoet te treden wat diep van binnen in ons kan opkomen als instinctieve driften, of onopgeloste lagere impulsen.

Pluto is een centrale speler geworden in recente historische gebeurtenissen, vooral vanaf 2020, toen het Jupiter en Saturnus ontmoette in de aanloop naar de Grote Conjunctie van deze planeten

tijdens Heilige Nachten in 2020. Pluto is nu in dezelfde graad als die Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter in december 2020. Het is vermeldenswaard dat Pluto eind december tegenover de zon stond, en op oudejaarsavond 1922/23, toen het Goetheanum in brand vloog, toen de antichristelijke vernietigende brand onder de collegezaal begon, een uur nadat Rudolf Steiner de lezing *Spirituele kennis is een ware gemeenschap, het begin van een kosmische cultus geschikt voor mensen van het huidige tijdperk* had voltooid (zie Mens en de wereld van de sterren, lezing 5, GA 219).

Hij spreekt in deze lezing over de polariteit tussen de hogere en lagere krachten in de mens en de rol van het hart/midden om ze in evenwicht te houden, en over de nieuwe spirituele gemeenschap waarin de menselijke geest zich verenigt met de aardse wereld in een transformatief proces. Dit is het thema dat nu tot uitdrukking komt in deze huidige configuraties.

De huidige oppositie of Pluto en de zon kan voor ons een verbeelding worden van de uitdagingen in onze tijd om, vanuit het Christelijke Ik, de machtige krachten die vanuit Pluto werken, die zowel de grootste vernietiging als het hoogste potentieel van de transformatie van het fysieke in zich dragen, uiteindelijk tot Geest Mens of Atman, te ontmoeten en te transformeren. Dit thema kan ook worden opgepakt in relatie tot de polariteiten in de Venus/Mars conjunctie in het hart van de Leeuw

De mens transformeert het door middel van zijn eigen geest, wanneer hij zijn geest deelt met de wereld, door zijn gedachten te verlevendigen tot Verbeelding, Inspiratie en Intuïtie, waarmee hij de spirituele gemeenschap van de mensheid realiseert. Het is belangrijk dat de mens zich hiervan bewust wordt. Hoe levendiger en alerter dit bewustzijn wordt, des te gemakkelijker vindt de mens de weg naar deze spirituele gemeenschap. (uit de lezing van 30 december 1922)

Deze lezing sluit af met een vers dat centraal staat in de astrosophie en met de woorden die Steiner in verband met dit vers spreekt als oproep voor de mens op die oudejaarsavond vlak voordat het vuur de 'tempel' van het eerste Goetheanum verteerde.

*In aarde-activiteit nadert mij,
Aan mij gegeven in substantie-verbeelde vorm,
Het hemelse wezen van de sterren.
In willen zie ik ze getransformeerd met liefde!*

*In waterig leven stroomt in mij,
Mij vormend door met kracht van substantie-kracht,
De hemelse daden van de sterren.
In voelen zie ik ze getransformeerd met Wijsheid!*

De mens kan op deze manier in zijn wil en in zijn gevoel ervaren hoe hij in de wereld geplaatst is. Zich overgevend aan de opperste leiding van het universum dat overal om hem heen is, kan hij in levend bewustzijn de daad van transsubstantiatie verrichten in de grote tempel van de kosmos - erin staand als iemand die op puur spirituele wijze een offer viert. De wereld wordt de tempel, het huis van God. Wanneer de mens als wetend mens ook krachten van wil en gevoel oproept, wordt hij een offerend wezen. Zijn fundamentele relatie tot de wereld stijgt van kennis naar kosmisch ritueel.

Misschien kunnen we deze avonden bij het sterrenkijken met deze gedachten opkijken naar de heldere Venus, maan en Mars in Leeuw. En draag bij zonsondergang en zonsopgang bewust deze oppositie van de zon en Pluto in de ochtend- en avondkrachten, en erken de uitdaging om te brengen waar de titel van deze voordracht om vraagt: spirituele kennis als een ware gemeenschap, het begin van een kosmische cultus die geschikt is voor de mens van deze tijd.

Jonathan Hilton
18 juli 2023
astrosophie.nl